

10 Emancipatie en sociaal succes

We draaien ons nu weer om naar de Drift. Op nummer 17 was de Utrechtse Hypotheekbank gevestigd.



Drift 17 HUA 75451
Lambertus van Lier HUA 221168

Deze bank was in 1882 opgericht door Jhr. H.J.M. van Asch van Wijck en Mr. Lambertus van Lier. De laatste was een achterkleinzoon van een van de eerste bestuurders van de joodse gemeente Utrecht vanaf de oprichting in 1794, Salomon van Lier en ook zijn vader was nog bestuurslid geweest.



De Van Lieren hadden hun kinderen laten studeren aan de universiteit. Vader Pammis van Lier had bij het 200-jarig bestaan van de universiteit in 1836 in de synagoge een lezing laten houden in het Nederlands, wat voor zijn jiddisch-sprekende leden toen veel te ver ging. Zijn zoon Lambertus was ook deken van

de orde van advocaten en loco-burgemeester. Hij zat niet meer in het bestuur van de joodse gemeente, maar hoorde nog wel bij de oprichters van het weeshuis (zie 12). Zijn kinderen waren al gemengd gehuwd.

Een flink aantal joden was winkelier. De succesvollen zaten o.a. op de Oudegracht en de Steenweg. L. Loeb opende een "Magazijn op afbetaling" op de Ganzenmarkt. Naast meubilair verkocht hij zowat alles. De winkel stond later aan de wieg van de UMS-Pastoe-fabrieken. Andere winkels kwamen we onderweg al tegen.



HUA 42958



HUA 802916

In 1803 vroeg ene Salomon Izak Hamburger toestemming aan de gemeente voor een uitdragerij (oude metalen?), wat hem twee maal geweigerd werd (waarschijnlijk door anti-joodse gevoelens in de gemeenteraad). Uiteindelijk kreeg hij toch toestemming. In 1865 begon zijn jongere neef Abraham David Hamburger een loodperserij en zinkpletterij in de Zwaansteeg, die in 1872 naar de Leidse Vaart (Lombok) verhuisde.



HUA 76111



HUA 76110

Het bedrijf was weliswaar een grote vervuiler en het had arbeidsconflicten, maar het bracht ook werkgelegenheid en was belangrijk voor de invoering van de waterleidingen en daarmee voor de gezondheid.



HUA 104933

Een kleinzoon van A.D., ir. Ezechiel A. Hamburger had een eigen metaalwalsenrij, het gebouw is nu deel van de Douwe Egberts bedrijfsgebouwen.

Hij behoorde bij de oprichters van de Jaarbeurs. Ir. E.A. was gemengd gehuwd en had daardoor een conflict met de orthodoxe gemeente die dat nog niet accepteerde. Hij en zijn tak van de familie zijn om die reden begraven op een niet-joodse begraafplaats aan de Koningsweg.